

Fryele Missionsförening och Missionsförsamling.

Historiesammanfattning av Esse Petersson.

Fryele Missionsförening 1882-1956:

1881 den 2 februari missionsauktion (betalades under 1882 = 38,25 kr.).

1882 den 14 februari bildades Fryele Missionsförening och då antogs stadgar för föreningen. Nils Svensson i Lund valdes till Missionsföreningens förste ordförande och sekreterare blev Sven Jonsson i Bergsgård. Följande medlemmar utsågs (antecknades tydligen endast den manlige representanten för respektive familj) Johan Danielsson och Anders Andersson i Granstorp, August Gustafsson i Lillänga, Jonas Andersson och Johan Bengtsson i Lund, Peter Abramsson i Brunngård, A. Rydin och C.J. Gustafsson i Hallagård samt Johan Gustafsson i Prestgården.

1882 den 17 mars missionsauktion (bet. 1882 = 88,85 och 1883 = 1,25 = Totalt 90,10 kr.).

1882 enl. kassabok ”lösen och kostnader för lagfart Missionshusets plan” 6,- + 5,50 = 11,50 kr., därefter årlig ”planpenning” på 2 kr. till markägaren. Till Jönköpings Missionsförening lämnas bidrag för kolportörsverksamhet på 30 kr.

1883 den 12 mars missionsauktion inbringade 150,70 kr.

1883 byggdes Fryele Missionshus för 55,28 kr. (fördelade på arbete Jonas i Örnaberg 17,-, Gustaf i Rösved 8,75, Nils i Lund 4,-, Johan i Bengtsbo 1,- och Johan i Götagård, körslor 1,- samt såglön enl. räkning 23,53).

1892 startades söndagsskola under somrarna med ”Petter på Söraled” (Petter Magnus Johannesson, Södraled) som förste lärare.

1894 den 11 november bildades Fryele Kristliga Ynglingaförening i Smedbergskvarn. Förste ordförande blev Ernst Johansson, Smedbergskvarn (f. 1872 – 22 år), vice ordförande Johan Nilsson, Lund (f. 1840 – 54 år), sekreterare Emil Svensson, Bergsgård (f. 1877 – 17 år) samt övriga styrelseledamöter Johan Svensson och Gustaf Jonsson.

1897 den 14 februari bildades sannolikt Fryele Friförsamling, i nattvardskalken som ännu användes är ingraverat ”Friförs. i Fryeled. 14/2 1897”.

1900 den 9 feb. beslutas att summan för brandförsäkringen skall höjas från 1.000 till 3.000 kr. eftersom ”Missionshuset har genomgått en betydande reparation och förbättring”, troligen under år 1899.

1900-talets början startade Fryele Kristliga Sång- och Musikgrupp (två fioler, fyra gitarrer och en cittra) med den unge evangelisten Bengt Gustavsson, Duveled, Vaggeryd som inspiratör och ledare. Övriga deltagare var Sven Isaksson, Bergsgård, Oscar Fredriksson, Nyholm, Maria Andersson, Rönnhult (sedermera fru Boberg, Vaggeryd), Thilda Johansson, Prästgården (sedermera fru Ingelsten, Värnamo), Hilda Andersson, Götagård (sedermera fru Söderkvist, Hisinge) och Gustav Salomonsson, Earyd (sedermera Jönköping).

1905 ombildades Ynglingaföreningen till Fryele Kristliga Ungdomsförening (20 medlemmar fördelade på 10 män och 10 kvinnor) med Sven Isaksson, Bergsgård som ordförande.

1910 byggdes uthuset/stallarna samt bro och veranda vid Missionshusets.

1911 den 30 jan. årsmötesprotokoll § 11 ”Efter framställt förslag beslöts efter en stunds diskussion att Missionshuset skall öppnas för välkända kvinnliga predikanter om ordföranden och minst två styrelseledamöter därtill giva sitt bifall. Dock på den persons ansvar som kallar dem och vore denne skyldig att själv ombesörja logi, skjuts och ersättning till nämnda predikanter ävensom ombestyras eldning m.m. i Missionshuset. Emot nämnda beslut anmäler Fr.(ans) Svensson i Bergsgård sin reservation.”

1918 väckelsekampanj med stort genomslag i hela fryelebygden, då många kom till personlig kristen tro. Evangelisten Emanuel Petersson, Forserum var den långa seriens uppskattade talare och sångare.

1921 beslutar årsmötet att söndagsskolverksamheten skall återupptas med Fritjof Ingelsten, Strömsdal som ansvarig ledare.

1928 gjordes Missionshuset om helt invändigt. Lilla salen flyttades från västra gaveln till östra gaveln och gjordes kök över den nya lilla salen samtidigt som Missionshusets ingången flyttades från östra gaveln till södra sidan.

1935 den 28 mars bildades Fryele Juniorförening med Erik Svensson, Johan Carlsson och Cicie Boman som de första ledarna. Initiativtagare var juniorsekreterare Gunnar Råbe.

1936 den 18 sept. beslutas om elinstallation i Missionshuset.

1937 beslutas att ordna ventilation i både stora och lilla salen i Missionshuset.

1937 på sommaren förrättades den första frikyrkobegravningen i Fryele socken och den fick hållas ute på Fryele kyrkogård för änkefru Maria Nilsson, Loftås och förrättades av distriktsföreståndare Axel Henriksson i Svenska Missionsförbundet. Denna förrättningsgudstjänst skapade så djupa intryck på hennes samtliga sju kvarvarande barn, att alla när de långt senare dog hade frikyrkobegravningar antingen i en frikyrka eller i svenska kyrkan.

1953 ommålades Missionshuset i sin helhet invändigt.

1956 under vintern väckelsekampanj med stort genomslag i hela fryelebygden, då många i olika åldrar kom till personlig kristen tro. Den unge evangelisten Bengt Johansson, Åsarp var seriens inspirerande talare och sångare tillsammans med kretsastorn Sven-Erik Malmström.

1956 den 24 april ombildades Fryele Missionsförening till Fryele Missionsförsamling med 54 medlemmar och nya stadgar antogs.

Fryele Missionsförsamling 1956- :

1956 den 24 april ombildades Fryele Missionsförening till Fryele Missionsförsamling med 54 medlemmar och nya stadgar antogs.

1956 startar en sång- och musikförening med 20-talet deltagare som medverkade i de egna gudstjänsterna samt under några år besökte många olika platser i bygden och gjorde också några längre resor med uppskattade sång- och musikprogram som kompletterades med vittnesbörd. Sång- och musikledare under denna tid var Signhild Andersson, Stora Änga, Britta Andersson, Rönnhult och Aina Malmström, Hagshult.

1963 under vinterns väckelsekampanj som växte i omfattning för varje vecka tog många främst ungdomar ett avgörande beslut för personlig kristen tro. De unga evangelisterna Lennart Magnusson, Norrahammar och Arnold Axelsson, Karlstorp var kampanjens inspirerande talare, sångare och musiker tillsammans med kretsastorn Gustav Johansson.

1964 totalrenoverades Missionshuset. Ny stenfot, ny trossbotten, taket sänktes 75 cm invändigt, lilla salen gjordes bredare och vickdörrar sattes upp mellan stora och lilla salen. Köket flyttades till bottenplanet och nordöstra hörnet av Missionshuset. Gamla köket över lilla salen gjorde juniorerna om till ungdomslokal med ny ingång och trappa i anslutning till norra ingången. Återinvigdes söndagen den 25 oktober av distriktsförest. Harald Lindeborg.

1967 uppgick Ungdomsföreningen på grund av överårighet i Missionsförsamlingen.

Ungdomsföreningens styrelse bestod då av ordförande Johan Carlsson, Prästgården (f. 1912 – 55 år), vice ordförande Roland Söderström, Götagård (f. 1944 – 23 år), sekreterare Karl Gustav Karlsson, Hallagård (f. 1927 – 40 år), vice sekreterare Våge Svensson, Lund (f. 1941 – 26 år), kassör Rune Ingelsten, Strömsdal (f. 1922 – 45 år) samt övriga Sigfrid Andersson, Rönnhult (f.

1912 – 55 år), Anna Söderström, Götagård (f. 1917 – 50 år) och Hilding Öhberg, Furubacka (f. 1905 – 62 år).

1970-1972 friköptes och avstyckades missionshustomten och från den 12 juli 1972 har Fryele Missionsförsamling egen lagfart på missionshustomten Änga Stora 1:15.

1971 installerades elvärme i Missionshuset.

1970-talet startade ekumeniska bönen tredje torsdagen i varje månad gemensamt för bygdens missionsförsamlingar. Filadelfiagrupp och Sv. Kyrkan.

1980 ersattes de gamla långbänkarna med andra som hade individuella fällbara sitsar. Tidigare tre bänkrader med två sidgångar ersattes nu med två bänkrader och mittgång.

1981 inleddes tillsammans med Råhults Missionsförsamling gemensamma nattvardsgudstjänster en gång i månaden samt seriemöten under vintern och bibelstudier under hösten, varannan gång/kampanj i respektive Missionshus.

1985 ändrar Fryele Juniorförening namn till Fryele Tonårsgrupp.

1989 gick Fryele Tonårsgrupp med både medlemmar och ledare upp i Råhults Tonårsgrupp.

1990 startades tälmötesverksamhet under två sommarveckor tillsammans med Fryele Filadelfiagrupp.

1993 gemensam bibel och bönekväll med Fryele Filadelfiagrupp första tisdagen i varje månad. Trivselkvällar med varierande program börjar att anordnas mera regelbundet.

1994 överlämnas ett gåvobrev på 30.000 kronor från Rönnhults Missionsförening som avslutat sin verksamhet och avyttrat Missionshuset. Denna gåva blev grunden i Fryele Missionsförsamlings nyinrättade byggnadskassa.

1996 från hösten utökas nattvardsgemenskapen mellan Fryele och Råhults Missionsförsamlingar med Fryele Filadelfiagrupp.

1997 total om- och tillbyggnad av Missionshuset, uthuset, vatten, avlopp, park och parkering samt ny inredning, ljudanläggning, elvärme och ventilationsanläggning för totalt ca 1,5 milj. kr. Kyrksalen har oförändrad storlek, men fick nu en öppen estrad med kyrkorgel, piano, talarstol och altarbord med knäfall. Festsalen fördubblades i storlek i förhållande till gamla lilla salen och helt nytt kök med elspis, mikrovågsugn, diskmaskin, kyl och frys byggdes med serveringsdisk till festsalen. Loftet över festsal och kök har öppen spis och används främst av barn- och ungdom. Extra utrymningsväg finns genom utvändigt ståltrappa vid norra ingången. Under den nya invändiga trappan finns maskinutrymme för vattenpump, hydrofor och varmvatten. Ny entre med kyrktorg, klädhängare och två handikappoletter med både skötbord och dusch.

1997 den 26 oktober, söndag, återinvigdes Fryele Missionshus med över 150 personer närvarande. Återinvigningsakten leddes av SAM:s missionssekreterare Arne Eriksson och distriktsföreståndare Hans Andersson. Byggprojektet presenterades av församlingens ordförande Esse Petersson. För sång och musik svarade pastornsparerna Andersson o Melkstam, en barnsånggrupp från fryelebygden samt Gösta Persson violin och Birgitta Petersson orgel. Invigningsoffret inbringade 70.000 kr. Festligt invigningssamkväm följde som festkommittén svarade för. Vid sånggudstjänsten söndagen den 9 november med Träffsångarna från Värnamo Missionskyrka och predikan av pastor Hans Andersson upptogs tackoffer som inbringade 31.000 kr. Samkväm följde då det denna gång serverades "Farsdagstårta".

1997 den 9 december startar FryeleTräffen för daglediga andra tisdagen i varje månad (utom under sommaren) kl. 15.00 och programtemat är: "Trivsam gemenskap omkring ett aktuellt ämne".

1997-2001 genomfördes uppskattade och stämningsfulla Nyårsvakor som enda frikyrkovakan i Värnamo-bygden. **2002** fortsatte Nyårsvakan i Värnamo Allianskyrka i kombination med Nyårsfest tidigare på kvällen.

1998 parkeringen söder om Missionshuset asfalteras och norr om Missionshuset hårdgöres.

1999 lördag den 2 jan. första Gemensamma Julfesten för Fryele/Råhult i Fryele Missionshus och har sedan fortsatt växelvis årligen mellan de båda Missionshusen.

2000 den 30 jan. återinvigdes fondtavlan ”Jesu uppståndelse” som placerats i Missionshusets festsal. Detta är en gåva från Hemmershults Missionsförening som i samband med Missionshusets avyttring och verksamhetens upphörande 1997 överlämnade vissa inventarier och resterande kassabehållning på 11.250 kronor till Fryele Missionsförsamlings byggnadskassa.

2001 startade lovsångsdansgruppen Shalom för 13-åringar och uppåt med Jennie Wernefur, Rönnhult som ledare och idégivare.

2001 förändras tälmötesverksamheten som är gemensam med Fryele Filadelfiagrupp till ”Höstkonferens” som förläggs till Missionshuset de två första helgerna i september och mellanliggande veckodagar.

2002 SAM:s årskonferens beslutade i stor enighet att bifalla en motion från Fryele Missionsförsamling om att kyrkoavgiften i fortsättningen skall kunna delas lika mellan den lokala församlingen och SAM centralt, detta utövar gällande system att hela kyrkoavgiften går till SAM centralt. Den som medger att kyrkoavgift får uttagas via skatten får också välja mellan de båda alternativen till fördelning av kyrkoavgiften. Fryele Mfs motionerade i denna fråga redan inför SAM:s årskonferens 2000 och beslutet då blev utredning för att vid årskonferensen 2001 avslås med röstsiffrorna 136-75.

2002 installering av vattenreningsanläggning/filter samt städ- och förrådsskåp i anslutning till Missionshusets norra ingång. Samtalsforum startar för att behandla aktuella frågor.

2003 övergår de gemensamma bön och bibelkvällarna (i fortsättningen första torsdagen i varje månad) samt Höstkonferensen att enbart anordnas av Fryele Mfs eftersom Fryele Filadelfiagrupp avyttrat sitt kapell och blir en bönegrupp inom Värnamo Pingstförsamling.

Nattvardsgemenskapen återgår till att omfatta Fryele Mfs och Råhults Mfs. Ekumeniska bönen alternera i fortsättningen enbart mellan Fryele Missionshus, Fryele Kyrka och Råhults Missionshus i nämnd ordning.

2003 startar ett mera regelbundet programutbud med önskesånger som blir uppskattat.

2004 ersattes den ekumeniska bönen med några ekumeniska gudstjänster i Fryele Missionshus och Fryele kyrka samt Råhults Missionshus. Under vintern startade en ekumenisk Alpha-kurs som bedrevs gemensamt av frikyrkorna och Svenska kyrkan i Fryele/Nydala-området. Alpha-samlingarna alternerade mellan Fryele Missionshus och Fryele Församlingshem. Hösten **2005** ersätts Alpha-kursen med ekumeniska bibelstudier.

2007 förändras ”Höstkonferensen” till en temahelg i Missionshuset i månadsskiftet aug/sept.

2007 återupptogs den offentliga Nyårsvakan efter fem år i Värnamo Allianskyrka och utökades med nyårsfest/buffé för anmälda deltagare samt årets första kyrkkaffe serverades med tårtbuffé för alla efter Nyårsvakan.

2009 startade gemensam bibel och bönesamling i Fryele och Råhults Mfs. första torsdagen i månaden. Första vykortet i fyrfärgstryck på Fryele Missionshus togs fram på privat initiativ och såldes till förmån för Mfs. verksamhet. Värmepumpsanläggning installerades i festsalens östra gavel och invigdes söndagen den 25 oktober med mandolinkonsert av Norra Mo Mandoliner under Lennart Järgerstedt ledning samt tal av pastor Gustav Pettersson och församlingens ordförande Esse Petersson, vilket avslutades med samkväm i festsalen.

2010 presentation, historia och programkalender för Fryele Missionshus lades ut på nätet under adress: www.kyrktorget.se/fryele.missionshus Gemensamt Julmöte med julkaffe Fryele/Råhult

Annandag Jul kl. 10.00 startade i Fryele Missionshus för att sedan fortsätta årligen växelvis i de båda Missionshusen.

2011 100-års jubileum för årsmötesbeslutet (30 jan. 2011) om JA till kvinnliga predikanter uppträdande i Fryele Missionshus som firades i samband med årshögtiden söndagen den 23 jan. Pastor Gunilla Andersson predikade samt sjöng och spelade tillsammans i en damkvartett med tidstypiska sånger och i klädedräkt för den tiden. Församlingens ordförande Esse Petersson informerade om detta historiskt tidiga och banbrytande beslut i Fryele Missionshus. Samkväm följde i festsalen. Söndagen den 11 dec. startade den sedan årligen återkommande programpunkten ”Sjunga in JULEN med allsång och önskesånger i adventstid” under ledning av Birgitta och Esse Petersson samt olika inbjudna gästmedverkande, vilket **2014** blev ekumeniskt i Fryele Mfs. regi.

2012 på hösten ersattes FryeleTräffen (eftermiddagssamling en gång i månaden, senast lördagar) som pågått under 15 år med Frukostmöte för alla (en gång i terminen, lördag) som inledningsvis fick mycket god uppslutning.

2015 ersattes frukostmötena med Kvinnokväll som syföreningen svarade för under hösten med aktuellt program, god mat och inbjudande dukning. Tisdag den 6 okt. var premiären med ”Kvinnor i Pakistan” missionär Monica Wickford visar mannekäng och matlagning. Pakistanskinspirerad mat serverades.

2016 återupptogs efter många önskemål Nyårsaftons (31 dec.) populära Nyårsfest och Nyårsvaka efter att varit vilande under 2014 och 2015. Medverkande Märtas Trio (Märta Svensson, Nils Bertil Larsson och Birgitta Svensson) samt talare pastor Bernth Antonsson och församlingens ordförande Esse Petersson. För Nyårsbuffén och de stiligt dukade borden i festsalen svarade Birgitta Petersson och Ann-Charlotte Hjälms.

2017 rekorddeltagande både vid Vårfesten den 1:a maj med Lindbergarnas uppskattade program då även entrén fylldes med publik och vid Nyårsfesten på Nyårsafton den 31 dec. då festsalen var alldeles fullsatt vid vackert dukade bord.

2018 historiskt årsmöte lördagen den 20 jan. med ordförandeskifte efter 25 år. Esse Petersson, Granstorp avgår och till ny ordförande väljs Olle Andersson, Rönnhult med ny vice ordförande och vice församlingsföreståndare Mats Stenmarker, Strömsdal samt omval av övriga i styrelsen kassör Ann-Charlotte Hjälms, Värnamo, ledamöter Ethel Trofast, Brunnsgränd och Thomas Carlzon, Pålshemmet Lerdala. Söndagen den 28 jan. Årshögtid och avtackning av Esse Petersson för 25-årigt målmedvetet ordförandeengagemang samt hittills 53-årig ledargärning inom Fryele Missionsförsamlings olika verksamheter. Nyvalde ordförande Olle Andersson välkomnades och pastor Erling Wennerlund nedbad Guds välsignelse över den nya styrelsen och församlingsledningen. Läsarsångarna från Rydaholm sjung och spelade under Ulf Karlssons ledning. För orgel och pianomusik svarade Birgitta Petersson. Festkommittén bjöd till samkväm i festsalen.

**Ordförande i Fryele Missionsförening 1882-1956 och
Missionsförsamling 1956- har varit:**

Nils Svensson, Lund – 9 år (1882-1890)
 August Gustavsson, Lilla Änga – 3 år (1891-1893)
 Frans Svensson, Bergsgård – 12 år (1894-1905)
 Anders Gustaf Lönnkvist, Skolan – 15 år (1906-1920)
 Fritjof Ingelsten, Strömsdal – 10 år (1921-1930)
 Gustav Nilsson, Earyd och Prästgården – 13 år (1931-1943)
 Henning Svanberg, Johannesberg – 8 år (1944-1951)
 Erik Svensson, Bergsgård – 18 år (1952-1969)
 Johan Carlsson, Prästgården – 17 år (1970-1986)
 Rune Ingelsten, Strömsdal – 6 år (1987-1992)
 Esse Petersson, Granstorp – 25 år (1993-2017)
 Olle Andersson, Rönnhult - ? år (2018-)

Ordförande i Fryele Kristliga Ynglingaförening 1894-1905 och Ungdomsförening 1905-1967:

Ernst Johansson, Smedbergskvarn – 4 ½ år (1894-1898)
 Johan Carlsson, Lilla Änga – 1 ½ år (1898-1899)
 Anders Gustaf Lönnkvist, Skolan – 1 år (1900)
 Johannes Söderkvist, Södraled – 2 år (1901-1902)
 Sven Isaksson, Bergsgård – 19 år (1903-1921)
 Henning Svanberg, Johannesberg – 20 år (1922-1941)
 Karl Karlsson, Granstorp – 5 år (1942-1946)
 Johan Carlsson, Prästgården – 21 år (1947-1967)

År 1937 anslöts Fryele Missionsförening till Hagshults församlingskrets. Så började kretsverksamheten med fast kretspastor enligt följande:

Elvir (Johansson) Stavman – 5 år (1937-1942)
 Sigfrid Mattsson – 5 år (1942-1947)
 Gunnar (Karlsson) Lanshamre – 8 år (1947-1955)
 Sven-Erik Malmström – 3 år (1955-1958)
 Martin Silverudd – 1 år (1959)
 Gustav Johansson – 6½ år (1960-1966)
 Gunnar Melkstam – 4 år (1966-1970)
 Eric Sonesson – 1 år (1971)
 Martin Silverudd – 9½ år (1972-1981)

Mats Erixon – 1 år (1981-1982)
 Kenneth Pettersson – 4 år (1982-1986)
 Wimar Grahn – 3 år (1986-1989)
 Ritva Hiltunen – 1 år (1989-1990)
 Olle Åhlén – 2 år (1990-1992)

**Hagshults församlingskrets upplöstes och delades i två.
Norra: Hagshult och Klevshult Södra: Fryele och Råhult.**

Hans Andersson – 7 år (1992-1999)
 Gustav Pettersson – 1½ år (1999-2000)
 Hans Andersson – 4 år (2006-2010)
 Gunilla Andersson - 1 år (2010-2011)

**Missionärer via SAM som delvis fått sitt underhåll från Fryele Mfg.
 och Mfs.:**

Carl Lundin, Sydafrika (från Lund, Fryele – missionär inom HF)
 Gösta Stavman, Sydafrika
 Kerstin Andersson, Swaziland
 Gerd Pettersson, Zimbabwe
 Olof och Runa Hjälmejord, Södra Afrika
 Asante och Diane Manu, Mocambique

Söndagsskolföreståndare i Fryele Missionshus:

”Petter på Söraled” Petter Magnus Johannesson, Södraled (1892-?)

Ernst Johansson, Smedbergskvarn
 Sven Isaksson, Bergsgård
 Fredrik Lönnkvist, Bållaberg
 Hulda Abrahamsson, Stora Änga
 Gerda Andersson, Stora Änga
 Algot Ståhl, Ledet

**Kring sekelskiftet 1800/1900-talet tycks huvudansvaret för söndagsskolan
 ligga på Ynglinga/Ungdomsföreningen och först enligt årsmötesprotokollet 31**

jan, 1921 beslutar Missionsföreningen att återuppta söndagsskolverksamheten som tydligen varit vilande en tid.

Fritjof Ingelsten, Strömsdal – 23 år (1921-1943)
 Karl Karlsson, Granstorp – 3 år (1944-1946)
 Erik Svensson, Bergsgård – 3 år (1947-1949)
 Johan Carlsson, Prästgården – 20 år (1950-1969)
 Anna-Lisa Pettersson, Lund – 1 år (1970)
 Torsten Johansson, Församlingshemmet – 2 år (1971-1972)

Ordförande i Fryele Juniorförening/Tonårsgrupp:

Erik Svensson, Bergsgård – 8 år (1935-1942)
 Johan Karlsson/Carlsson, Granstorp/Prästgården – 15 år (1943-1957)
 Olger Axelsson/Askfjäll, Kvarnagärdet – 6 år (1958-1963)
 Rune Ingelsten, Strömsdal – 2 år (1964-1965)
 Esse Petersson, Granstorp – 8 år (1966-1973)
 Rune Ingelsten, Strömsdal – 2 år (1974-1975)
 Ingalill Strömblad, Hallagård – 4 år (1976-1979)
 Olle Andersson, Rönnhult – 10 år (1980-1989)

Ledare för gruppen ”Lovsångsdans Shalom” för 13-åringar och uppåt:

Jennie Wernefur, Rönnhult - 3 år (2001-2003)
 Sofie Andersson, Rönnhult - 2 år (2004-2005)

=====

SAM = Svenska Alliansmissionen
HF = Helgelseförbundet
SMF = Svenska Missionsförbundet
Mfg = Missionsförening
Mfs = Missionsförsamling