

barnmordet som kallas abort i våra staters grundlag, ett Nej till alla demiurgiska försök att införa nya könsidentiteter och sexuella avarter som ska förvirra våra barns och ungdomars gudagivna självmedvetande. Ditt och mitt tydliga Ja eller Nej behövs! På **Fiatdagen** vill vi alla förnya våra doplöften, våra äktenskapslöften, våra ordenslöften, våra prästlöften. Idag på Fiatdagen vill vi tänka efter vart vårt Ja eller Nej ännu behövs, vill vi på nytt ställa oss helhjärtade till Guds förfogande. För att Han har kallat oss att vara Hans medarbetare i frälsningsverket. Må vi inte genom våra egensinnigheter och bekvämligheter och fegheter sabotera Guds frälsningsverk. (Eskilstuna 25 mars 2025 Fdr. Michael Schneider, kyrkoherde)

Ett sakrament för de sjuka

Vår Herre Jesus Kristus har skänkt oss ett sakrament för de viktigaste situationerna i vårt liv. Sjukdom, i synnerhet svår sjukdom tär på våra kroppsliga och själsliga krafter. De sjukas smörjelse skänker oss den helige Andes gåvor. Eller som vi kan läsa i Världskatekesen: "Den främsta nådegåva som förmedlas av detta sakrament är en tröstens, fridens och modets nåd för att övervinna de svårigheter som utmärker ett allvarligt sjukdomstillstånd eller ålderdomens skröplighet. Denna nåd är den helige Andes gåva som förnyar förtröstan och tron på Gud och ger styrka mot den Ondes frestelser, modlöshetens frestelse och dödsångest. Detta bistånd från Herren genom kraften av hans Ande vill ge den sjuke läkedom för själen, men också för kroppen, om detta är Guds vilja. Och har han syndat, skall han få förlåtelse (Jak 5:15).

Kalla därför gärna till dig prästen när du är svårt sjuk, fysiskt eller psykiskt. Det är inte bara de döendes sakrament utan de sjukas! Prästen kommer gärna på besök.

Ha gärna en liten lapp i plånboken med anteckning om att man önskar få besök av katolsk präst vid sjukdom eller olycksfall. Vi har sådana kort i pastorsexpeditionen.

Heliga Korsets Katolska Församling
Djurgårdsvägen 32
633 50 Eskilstuna
Te: 016-14 16 66
eskilstuna@katolskakyrkan.se
Plusgiro: 39 10 16-3



Kära bröder och systrar i Herren!

I denna heliga natt ljuder kyrkans rop inför det brinnande påskljuset: Herren är uppstånden, halleluja! Ja, Han har verkligen uppstått från de döda, halleluja!

Som troende kristna jublar vi över detta, för i och med Jesu Kristi uppståndelse från de döda har dörren till det eviga livet också öppnats för oss. Vi är påskmänniskor, människor som hoppas på en varaktig uppfyllelse av våra liv bortom döden.

Vad betyder det för Jesus själv att Han uppstod från de döda? När Han dog på korset skildes hans odödliga själ från Hans dödliga kropp. Denna kropp lades i graven. Men på den tredje dagen uppstod han från de döda i kraft av sin gudomlighet, i vilken Han är ett med Gud Fader och den Helige Ande som den evige Sonen. På så sätt blev Hans kropp förvandlad, förhärligad. Kristi kropp är nu inte längre underkastad döden. Som ett bevis på detta visade sig Jesus upprepade gånger för lärjungarna, vilket vittnas om i evangeliet. Jesu Kristi uppståndelse visar att Guds kärlek segrar över allt ont och att Guds rättfärdighet segrar över världens orättvisa. Gud har återlöst människor från deras synder när de tror på den som dog på korset och uppstod från de döda.

Vad betyder det för oss att Jesus lever och inte längre dör? Som troende har vi blivit andligen begravda tillsammans med Kristus i det heliga dopet och har uppstått. Den gamla syndiga människan har dött och den nya nådens människa lever nu i oss. Detta gudomliga liv måste utvecklas och bevisas tills vi också når fullkomlighet. Då kommer vi att förenas med Jesus Kristus i vår egen död, och förenade med Honom kommer vi också att få del av uppståndelsen när Herren Gud på den yttersta dagen uppväcker de dödas kroppar och förhärligar dem som har blivit frälsta. Vi är också på väg mot denna fullbordning av hela vår mänsklighet - kropp och själ - och detta är innehållet i vårt hopp om att vi också en dag ska få se Gud i himlen och att vi ska få dela den eviga saligheten med kropp och själ.

Den som lever efter denna övertygelse är i grund och botten en glad människa. Visst kommer det att finnas lidande och prövningar, men vi vet i våra hjärtan att Herren Gud en dag kommer att läka alla sår och ge oss evigt liv. Om denna sanning, att vi är älskade av Gud, genomsyrar och fyller oss i vårt innersta, då kommer också vi att ha kraft att möta våra bröder och systrar i kärlek. Kanske blir vi själva också vittnen om den uppstånde Herren genom att förmedla de goda nyheterna till andra och leva av dem. För Gud

har för evigt besegrat synden och döden genom sin Son Jesu Kristi död och uppståndelse! Vi har också fått del i hans liv.

Jag önskar er tillsammans med våra Serafimsystrar en Glad och Nåderik Påsk: Kristus är uppstånden, Han är sannerligen uppstånden! Alleluja!

Konfirmation

Fredagen den 6 juni på Nationaldagen kl. 11 kommer Stiftsbiskopen Mgr. Anders Kardinal Arborelius OCD att meddela konfirmationens sakrament till ca. 20 ungdomar.

Årets första heliga communion

Lördagen den 7 juni kl. 11 kommer ca. 27 av församlingens barn att ta emot sin *första heliga communion*.

Ungdomsföreningen i **EUK**

Alla ungdomar fr.o.m. 15 år är hjärtligt välkomna till våra ungdomsträffar. Vi umgås tillsammans, fikar, diskuterar, tittar på filmer eller gör utflykter. Ring ungdomsledaren Samuela Gjini för mer information: 072-258 57 10

Pensionärsmässa

Den 10 juni kl. 14 inbjuder jag församlingens alla pensionärer till pensionärsmässa **och efteråt till en gemytlig kaffestund med underhållning**. Om ni inte har färdtjänst och skulle behöva skjuts till kyrkan, var god ring pastorsexpeditionen och vi försöker att ordna det:
Tel: 016-14 16 66



Det purpurfärgade skapularet för välsignelse och skydd



(Skapularet kan köpas i pastorexpeditionen för 150 kr.)

Vad är det purpurfärgade skapularet?

År 1878, i en liten stad i det nordvästra hörnet av Frankrike, uppenbarade sig Vår Fru och Jesus själv för mystikern **Marie-Julie Jahenny** som bar även Jesu Kristi stigmata. Jesus och Maria visade henne det verkligt häpnadsväckande Skapularet för välsignelse och skydd, mer allmänt känt som det violetta eller purpurfärgade skapularet.

Vår Fru lovade Marie-Julie att de som har detta skapular "kommer att se sin familj och sitt hem skyddade från bränder, katastrofer, stormar och mörker. De kommer att ha ljus som om det vore vanlig dag." Avgörande är att det är "som en åskledare under vilken den gudomliga vredens slag inte kommer att slå ner". Jesus avslöjade också att de som vördnadsfullt använder den "kommer att skonas från själens bekymmer" och "kommer att skyddas från faror som om de redan hade himlen i besittning". Skapularet hängs bäst på krucifixet i vardagsrummet.

Ända sedan den uppenbarades för Marie-Julie för över 140 år sedan har familjer över hela världen satt upp denna gudomliga försäkring i sina hem och fått den tröst det innebär att veta att Gud kommer att skydda dem från naturliga och övernaturliga faror.

Det finns många vittnen till det övernaturligt skyddande värdet av det violetta skapularet. Som ett exempel kan nämnas att den välkända katolska författarinnan Christine Watkins i Kalifornien för några år sedan hängde upp denna utomordentliga gudomliga försäkring på en vägg i sitt hem och bad

bönen O Crux Ave. Bara två dagar senare började en av de mest massiva skogsbränderna i Kaliforniens historia mot hennes grannskapsområde, ledd av en brinnande 100 meter hög eldvägg! Elden kom från alla håll. Hela hem och fastigheter slukades snabbt av den enorma förstörelsen. Husen brann ner till grunden på bara några minuter.

Christines hem lämnades dock helt oskadat. Inte nog med att eldväggen lämnade hennes hus utan skador, den passerade faktiskt runt hela hennes egendom och lämnade till och med hennes fruktträd orörda.

Vem var Marie-Julie Jahenny?

Marie-Julie Jahenny föddes 1850 och var en katolsk mystiker som bodde i en lantlig nordvästra region i Frankrike som heter Bretagne. Under de senaste åren har hon blivit känd främst för sina uppenbarelser i slutet av 1800-talet från Jesus och Maria som avslöjar det purpurfärgade skapularet för välsignelse och skydd. Hon dog den 4 mars 1941, 91 år gammal.

Hennes upplevelser och uppenbarelser godkändes av biskopen i Nantes 1875. Vid tjugotre års ålder fick hon av Gud stigmata: hon bar och led av Kristi korsfästelsesår i sin kropp. Vid flera tillfällen genomförde hon längre perioder av fullständig fasta från mat och överlevde mirakulöst genom att endast ta emot den heliga kommunionen. Många av hennes profetior om specifika framtida händelser gick i uppfyllelse; vissa har ännu inte ägt rum. Marie-Julie Jahenny var en bedjande kvinna som aldrig gifte sig. Hennes föräldrar var bönder. Hon bodde i familjens hem och anslöt sig franciskanernas tredje orden. Hon var lågutbildad, talade bara franska och var ingen kändis. På grund av sina mystiska och fysiska lidanden var hon ofta sängliggande eller sittande i en stol.

I sin hemstad var hon känd för sin blygsamma natur, sin vänlighet och sin stora kärlek till att tillbe Jesu sanna närvaro i tabernaklet i den lokala katolska kyrkan. Hon var lydig mot sin lokala katolska präst och mot sin biskop.

Den purpurfärgade skapularens bön

O Crux Ave!

Jag hälsar dig, jag tillber dig, jag kysser dig,
o min Frälsares underbara kors.

Skydda oss, bevara oss, rädda oss.

Jesus älskade Dig så mycket: efter hans exempel älskar jag Dig.
Stilla vår rädsla genom din heliga bild.

Må jag bara känna frid och tillförsikt! Amen!

KORGOSSEGILLE S:T TARCISIUS



Lördagen den 8 februari besökte 22 av oss korgossar från St. Tarcisius gille tillsammans med Kyrkoherden, Katolska Domkyrkan i Stockholm för att gå igenom **Jubelporten** och vinna **Jubelavlaten**.

I domkyrkan gick vi alla till bikt och fick sedan den stora äran att besöka Hans Eminens Kardinal Anders Arborelius på Katolska Biskopsämbetet. Hans Eminens välkomnade oss och firade för oss en Helig mässa i hans privata kapell.

Detta lyckade besök fångade även EWTNs intresse som valde att intervjua några av korgossarna intill Jubelporten vid Domkyrkan.

Tacksamma och glada över att ha fått träffa Biskopen, åt korgossarna sedan på restaurang och besökte därefter Livrustkammaren på Kungliga slottet.
(Marco Mansour, korgosseledare)

Förberedelse till äktenskapets sakrament:

Av given anledning vill vi påminna om att **par som vill gifta sig måste ta kontakt med kyrkoherden i god tid (helst minst 4 månader innan vigseln)** och måste delta i minst tre förberedande samtal. Under dessa samtal bestäms tillsammans med kyrkoherden datum och tid för vigseln. Man kan inte sätta press på församlingen att genomföra vigseln vid en för församlingen opassande tid bara för att man har redan bokat festlokalen.
Alltså: ta först kontakt med församlingen och boka sen festlokalen!

UR VÅRA KYRKOBÖCKER

Guds barn genom dopets sakrament

SOFIPOUR, Diako Levon <Ambrosius>

KNUTSSON, Casper Luka Adam

ORAHA, Aneil Rivian

JOSEF, Mila

ELIAS, Lionel <Josef>

ISAQ, Antonius Philip

Herre, gör dem genom dopet till Dina trogna lärjungar!

Genom äktenskapets sakrament har förenats

HANOUSH, Yousif Issa Razook och Budagh Sali Imad Fuad

Må de återspegla Guds kärlek till folket!

Gud har kallat från jordelivet

HURTIG, Marianna f. 1941 d. 2024-10-23

GORETTI, Jeanne f. 1930 d. 2024-12-26

JELENIC, Ana f. 1936 d. 2024-12-26

KOVACIC, Ante f. 1936 d. 2025-01-16

FIRST, Elisabeth f. 1940 d. 2025-01-20

NARANCIC, Margita f. 1943 d. 2025-01-24

BUSICA KRAL, Jean Beth f. 1986 d. 2025-01-27

BAHNAM ANTOUN, Shukrieh f. 1939 d. 2025-02-17

HORANYI, Karoly f. 1940 d. 2025-03-01

Herre, låt det eviga ljuset lysa för dem!

STILLA VECKANS OCH PÅSKENS GUDSTJÄNSTER 2025

PALMSÖNDAGEN den 13 APRIL

- 09.00 Helig Mässa med palmvigning
11.00 Palmvigning och högmässa
14.00 Högmässa i den **kaldeiska** riten i **Kloster kyrka**
16.00 Helig Mässa på latin i **Fogdökyrka OBS !!! Plats !**

MÅNDAGEN den 14 APRIL

- 18.00-18.50 **Tillfälle till påskbikt**
19.00 Helig Mässa

TISDAGEN den 15 APRIL

- 07 :30 Helig mässa
18.00-18.50 **Tillfälle till påskbikt**
19.00 Korsvägsandakt

ONSDAGEN den 16 APRIL

- 16:00 **Tillfälle till påskbikt i Mar Aprems Kapell**
18.00-18.50 **Tillfälle till påskbikt**
19.00 Helig Mässa

SKÄRTORSDAGEN den 17 APRIL

- 12 :00 Helig Mässa i Katrineholm **tillfälle till påskbikt**
16:00 **Tillfälle till påskbikt i Mar Aprems Kapell**
18.00-18.40 **Tillfälle till påskbikt**
18 :00 Högmässa i den **kaldeiska** riten i **Mar Aprems Kapell**
19.00 Högmässa, Sakramental tillbedjan

LÅNGFREDAGEN den 18 APRIL

- 11.00 Korsvägsandakt för barn, **tillfälle till påskbikt**
15.00 Högtidlig gudstjänst till minne av Vår Herres Jesu Kristi lidande och död
16 :00 Liturgi i den **kaldeiska** riten i **Kloster kyrka**

PÅSKAFTON - LÖRDAGEN den 19 APRIL

- 15.00 Påskmatvälsignelse
19:00 Högmässa i den **kaldeiska** riten i **Klosters kyrka**
20.30 **Påskvaka:** ljusvigning, vattenvigning och **UPPSTÅNDELSEMÄSSA**

PÅSKDAGEN - SÖNDAGEN den 20 APRIL

- 09.00 Helig Mässa
11.00 Högmässa
11:00 Högmässa i den **kaldeiska** riten i **Mar Aprems Kapell**
15:30 Helig Mässa i **Katrineholm Vår Fru av Lourdes**

ANNANDAG PÅSK - MÅNDAGEN den 21 APRIL

- 09.00 Helig Mässa
11.00 Högmässa
16.00 Högtidlig Mässa i **Strängnäs Domkyrkan**

NATIONELLA GUDSTJÄNSTER I ESKILSTUNA

- Tagalog 1 :a sönd. i mån. kl.14 : 4/5, 1/6,
Spanska 1:a lörd. i mån. kl.16 : 5/4 och 3/5
Polska 4:e sönd. i mån. kl.17: 27/4, 25/5
Slovenska 4:e sönd i mån. Kl.10: 27/4, 25/5, 22/6

Kaldeisk rit i Mar Aprem (v.g. ring Fdr.Mahir Malko Tel. 070-415 89 06)
Syrisk rit i S:t Pauli kyrka (v.g. ring Fdr.Amar B. Antanus Tel.073-704-27-39)
Syrisk rit i S:t Ansgars kyrka (v.g. skriv till Msgr. Amer Kassar
p.amerkassar@gmail.com)

GUDSTJÄNSTER I KATRINEHOLM - VÅR FRU AV LOURDES

- Svenska 1:a, 3:e och 5:e sönd. i mån. kl.15.30:** 4/5, 18/5,
1/6, 15/6, 29/6, 6/7, 20/7
Vietnamesiska lördag den 12 april kl.14:00
Svenska 2:a sönd. i mån kl.16 : 11/5, 14/9, 12/10 och 14/12 Kh. Zbigniew
Golebiewski från Nyköping
Svenska och polska 4 :e sönd. i mån. Kl.16 : V.g ring Joanna Krasowska
070-279 07 22

Information om gudstjänster finns på nätet:

www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.katrineholm

GUDSTJÄNSTER I STRÄNGNÄS

- Latin 2:a sönd. i mån. kl.16 i Domkyrkan:** 11/5, 8/6
Svenska 4 :e sönd. i mån. Kl.16 i Domkyrkan : 25/5, 22/6
Information om gudstjänster finns på nätet:
www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.strangnas

VÅRA GUDSTJÄNSTER UNDER VARDAGARNA:

Vi firar **vanligtvis kvällsmässa kl. 19** på måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag och **lördag kl.12 :15 på latin. På söndagar** firas **helig mässa kl.9 och högmässa kl.11. Rosenkransandakt kl.18.00** på lördagar. Information om gudstjänster finns på nätet: **www.kyrktorget.se/katolskakyrkan.eskilstuna**



Firandet av 25 år för fader Michael!

Församlingen firade söndagen den 16 februari att fader Michael tjänat i Heliga korsets kyrka under 25 år (han anlände i Eskilstuna den 17 februari år 2000). En insamling som tackgåva anordnades på så vis att söndagens kollekt med ett särskilt tillstånd från Biskopen kunde överlämnas till jubilarer. Kardinal Anders Arborelius O.C.D. hade meddelat i svar på vår ansökan om presenten: "gärna ger jag detta extraordinära tillstånd, hälsa honom så gott och säg att jag gett detta tillstånd och tillfogar min välsignelse! Allt gott in Christo". Nicole Bernal med syskon och medhjälpare skötte den utökade serveringen i samband med firandet vid kyrkkaffet efter högmässan. Som krona på verket ingick en fantastisk hemmagjord tårta med dekoration. Det bjöds även på piroger och kakor, samt en inköpt stor Schwarzwaldtårta från Janelings konditori. Blomsterbukett och flera enskilda gåvor tillkom. Församlings salen var fullsatt med närmare ett hundratal församlingsmedlemmar. Kyrkoherden själv blev mycket röd och glad men skojade vid mottagandet av kollektgåvan med orden "ni är ju vansinniga!" till skratt och applåder. I det korta tacktalet berättades följande: "Kära vänner, får jag säga några ord? Ja, jag kom hit på Biskopens befallning. Så var det. Den 17 februari. Jag ville inte alls. Biskopen kom till Västerås den 2 februari, på kyndelsmässodagen, och tvingade mig att flytta från Västerås. (Ni som är här från Västerås ni vet det. Jag ville inte lämna.) Men, sen, under 25 år, har jag vant mig! Och jag är glad och lycklig här och det är jag som måste tacka er, som jag redan sa i början, att ni stod ut med mig så länge! Jag vill ännu, om det är möjligt, om det är Guds planer, slå kyrkoherde Martin Schmidts rekord. Men han var 28 år här och om jag är ett år längre än han, fyra år behöver jag ännu, då har jag slagit hans rekord, med 29 år. Men sen går jag i pension, jag lovar er".

Därefter sjöngs en lyckönskning i form av engelskspråkiga födelsedagsången For He's A Jolly Good Fellow. "Tack för allt och det var ju storartat" avslutade fader Michael.

(Tomas Carlberg)

Vikten av att ångra sig



Som förnuftiga varelser har vi människor ett sinne som skiljer mellan gott och ont. Bönen fördjupar och förfinar detta sinne. Samtidigt växer vår känslighet för Gud och för allt som behagar eller misshagar honom. Ökenfäderna använder i detta sammanhang en jämförelse:

Samvetet hos en människa som lever ytligt och rent utåtriktat är som grumligt vatten. På dess botten vimlar det av alla möjliga sorters maskar. Den intet ont anande människan märker ingenting av detta. Det grumliga vattnet förhindrar en klar sikt. Vissa människor lever självrättfärdigt och slarvigt, tycker att de själva är goda och fördömer andra. En "upplyst människas" samvete är helt annorlunda. Det liknar klart vatten. Allt är som en klar spegel, ända ner till botten. Självkänedom följer med varje sann bön och ger klarsynthet inför ens egna fel och svagheter. Även små misstag gör ont, eftersom de också hindrar eller irriterar oss på vår väg till Gud. Omvändelse är en förutsättning för att övervinna dem. "Det offer som behagar Gud är en förkrossad ande; ett förkrossat och bedövat hjärta skall Du Gud inte förakta" **Ps 51:19** Ett rent samvete är en stor förmån och den bästa belöningen för ett gott liv. Det ger frid. Att granska våra tankar, impulser och avsikter är därför en daglig uppgift för var och en av oss. Fastetiden är den perfekta tiden för detta. Andlig vägledning eller en personlig bikt kan också hjälpa oss att se oss själva och Herrens kärlek mer "objektivt", dvs. mer sanningsenligt. Dessutom förmedlar bikten en frid som bara kommer från den förlåtelse som erhållits. "Då kom han till besinning",

står det om den förlorade sonen i **Lukas 15:17**.

Just den här liknelsen visar att omvändelse inte har något att göra med sjuklig självdestruktivitet eller en servil inställning till Gud. Tvärtom! Den förutsätter en absolut positiv bild av Gud: den barmhärtige Fadern som skyndar sin son till mötes och omfamnar honom. Liknelsen visar att den sanna omvändelsen återställer alla de livskrafter i oss som kommer från den Helige Ande själv, som vi kallar "Livgivaren".

(**Biskop Marian Eleganti**, www.marian-eleganti.ch)

O crux ave spes unica”



Inskriften "O crux ave spes unica" finns på en gravsten på Norra kyrkogården i Stockholm. Det betyder "Hell Dig korset, mitt enda hopp". Gravstenen tillhör den store svenske författaren, dramatikern och målaren August Strindberg (1849-1912).

Strindbergs liv vittnar om en man som ofta och på många områden var på kant med sin omgivning, myndigheterna, det etablerade samhället, sina nära och kära och inte minst med sig själv. Han bröt gränser och hans författarskap genomgick både mentala och religiösa dalar. Men när han var tvungen att lämna detta liv valde han att sätta all sin tillit till Jesu kors, det enda hoppet för så många av oss.

Hoppet ligger i det som korset symboliserar och det som hände för tvåtusen år sedan. Uttrycket "O crux ave spes unica" kommer från en av de äldsta psalmerna vi känner till från den tidiga kyrkan. Hymnen är från 500-talet och

heter "**Vexilla regis prodeunt**" av Venantius Fortunatus. I vers sex i denna hymn finner vi den klara och koncentrerade innebörden av korset, som August Strindberg säkerligen klamrade sig fast vid efter ett intensivt liv, fyllt av många nederlag och mycket umbäranden: "*O Crux ave, spes unica, hoc Passionis tempore, piis adauge gratiam, reisque dele crimina.*" Det betyder ungefär så här: "*Hell dig kors, vårt enda hopp, i denna tid full av sorg och passion, ge ännu mer nåd till alla som tror, och ta bort de skyldigas synd.*" Detta är den bön jag också ber, och detta är det hopp jag sätter min tillit till.



(August Strindberg, Portrait av Richard Bergh)

Carlo Acutis



Carlo Acutis och vägen till helgonförklaring

Under detta jubelår kommer Kyrkan att välkomna flera välkända katoliker till helgonens skara. Den mest framträdande är **Carlo Acutis**, som kommer att kanoniseras den 27 april under ungdomsjubileet.

Påve Franciskus har även godkänt kanoniseringen av **Bartolo Longo** och **José Gregorio Hernandez Cisneros**.

Prefekten för Dikasteriet för helgonförklaringar, Kardinal Marcello Semeraro, förklarar processen bakom helgonförklaringar och vikten av verifierade mirakel. Carlo Acutis andra mirakel godkändes efter att en flicka i Costa Rica överlevde en svår hjärnblödning genom hans förbön. Helighet är en kallelse för alla – något som Carlo Acutis liv visar tydligt.

Här är några visdomsord från den här unge mannen som dog vid 15 års ålder av leukemi. Må vi alla lära av hans exempel. Tack vare Gud för detta vackra vittne om tro, hopp och kärlek.

1. "Jungfru Maria är den enda kvinnan i mitt liv."
2. "Ju mer eukaristi vi tar emot, desto mer blir vi som Jesus, så att vi på jorden får en försmak av himlen."
3. "Genom att stå på knä inför den eukaristiska Kristus blir vi heliga."
4. "Det finns människor som lider mycket mer än jag."
5. "Be kontinuerligt din skyddsängel om hjälp. Din skyddsängel måste bli din bästa vän."
6. "Var inte rädd, ty med Jesu människoblivande blir döden liv, och det finns ingen anledning att fly: i det eviga livet väntar något extraordinärt på oss."
7. "Jerusalem ligger precis utanför vår tröskel."
8. "Alla människor är födda som original men många dör som fotokopior."
9. "Att alltid vara nära Jesus, det är min livsplan".
10. "Sorg är att titta på oss själva, lycka är att se upp till Gud."
11. "Inte jag utan Gud."
12. "Det enda vi måste be Gud om i bön är önskan att vara helig."
13. "Vår själ är som en luftballong. Om det av en slump finns en dödssynd, faller själen till marken. Bekännelse är som elden under ballongen som gör det möjligt för själen att stiga upp igen. . . Det är viktigt att gå till bikt ofta."
14. "Jag är glad att dö för jag har levt mitt liv utan att slösa en minut på de saker som inte behagar Gud."
15. "Vårt mål måste vara oändlighet, inte det ändliga. Det oändliga är vårt hemland. Himlen har väntat på oss för alltid."
16. "Eukaristin är vägen till himlen."

FIAT FIAT FIAT



När jag i lördags hade samlat mina 27 barn som jag förbereder till deras första heliga kommunion så frågade jag dem: "vilken festdag är den viktigaste i kyrkan utan den vi inte kunde fira varken jul eller påsk eller pingst, utan den inte skulle finnas kyrkan och ni inte kunde ta emot er första heliga kommunion?" Då rådde det en lång tystnad, man såg direkt hur barnen tänkte och tänkte verkligen hård..... tills en liten 10 åring som heter Shama sträckte ivrig fram sin hand och nästan skrek: "jag vet, jag vet! Det måste vara dagen där Maria sa Ja till ängeln Gabriel och det måste vara nu den 25 mars för att det tar 9 månader tills en babys föds".

Ja, kära vänner! Idag firar vi den dagen där Jungfru Maria gav sitt Ja-ord till Guds planer med henne och med och för hela mänskligheten. Att Gud gjorde sitt människoblivande beroende på en människas Ja-ord borde föranleda att även våra hjärnor går nu i högvarv som dessa kommunionbarns och att vi alla äntligen begriper hur viktigt i Guds ögon vi alla är, hur Gud i sin försyn gör många, om inte alla av Hans projekt med mänskligheten beroende på vår beredskap att medarbeta. **Även Ditt och mitt Ja är nöd-vändiga så att nöden kan vändas.** Och i dagens läge är det ofta också ett modigt "Nej" som fattas och som kunde annars vända nöden. Ett bestämt och modigt Nej till den rådande krigspropagandan, ett Nej till den pågående upprustningen i Europa som skall finansieras med att skuldsätta generationer av våra efterkommande generationer, ett Nej till alla försök att skriva in det moderna

