

Söndagen den 28 okt. 2012 inbjuder Sionförsamlingen i Lappträsk till Jubileums Gudstjänst, då det är 70 år sedan församlingen bildades.

Lite historik.

Helgelseförbundet med utgångspunkt från Närke sände redan från början evangelister till Norrbotten. I början av 1900 talet kom de till Sangis där vänner från olika trosrikningar byggde ett missionshus som invigdes 1913. Det blev senare Sangis Kyrka

När evangelisterna kom till Lappträsk finner vi de första uppgifterna från Trons Segrar där Linnea Riström skriver.

Det var hösten 1930 som jag i sällskap med evangelist Jenny Pettersson styrde min färd till Lappträsk för första gången. Den fria verksamheten hade då påbörjats sedan föregående vinter och några vänner hade då hörsammat kallelsen till frälsning de tjänar nu Herren med glädje. Vännerna Johansson hade då upplåtit lokal till möten och rum åt evangelisterna. Efter nyår kom min gamla trogna kamrat Hilma Johansson och vi fick se Guds kraft uppenbaras till frälsning för flera. Tanken på ett missionshus väcktes i vännernas hjärtan. Sedan saken blivit framlagd inför Herren och frivilliga gåvor kommit från flera delar av vårt land grep man verket an. Några evangelister kom som byggnadsarbetare och trossyskonen gjorde vad de kunde. Söndagen 20 nov .1932 var det invigningshögtid. All ära åt Jesus som förmår verka både vilja och gärning i sin barns hjärtan.

En av initiativtagarna till arbete var Nils Rehnman i Södra Sunderbyn. Han var ledare för Klippans Ungdomsförbund som var den sammanhållande länken för Helgelseförbundets evangelister i Norrbotten. Ur en bok citerar jag följande. "Klippan har upptagit arbete i Tornedalen och där fått uppföra ett missionshus i Karl-Gustavs församling".

Den 9 Mars 1937 Bildades i Lappträsk en gemenskap under namnet böneringen Detta för att bättre kunna ordna för verksamhet samt de troendes uppbyggelse och bevarande. Först den 12 juli 1942 bildades Sionförsamlingen.

Många evangelister har längre eller kortare tid kommit från olika delar av vårt land, även Norge. Flertalet var unga och Lappträsk för en del deras första plats, Det var en helhjärtad insatts de gjorde i dessa bygder. En del fortsatte som pastorer och missionärer. Söndagsskola startade redan 1932 med drygt ett 40 tal barn inskrivna. Det blev sedan flera barn och tonårsgrupper. Hembesök och sångstunder på sjukhem, stugmöten och besök i ett flertal byar. Missionshuset som sedermera kallats Sion har också varit boplats för evangelisterna. Där har de haft olika samlingar..Väckelsemötena i lokalen var under många år samlingsplatsen för byns ungdom.

1969 och våren 1970 genomgick lokalen och lägenheten en grundlig reparation vilket var nödvändigt för att kunna fortsätta verksamheten. I tro på Gud och träget arbete samt många vänners medverkan kunde församlingen uppleva att lokalen var betald vid invigningen då det också var barnvälsignelse.

Församlingen liksom bygden har präglats av utflyttning. Redan som nystartad flyttade tre familjer, två av dem till Kiruna där de fick arbete. Långt senare har Skolan lagts ned och är nu Bygdegård. Sion såldes 2007 och vi har nu Bygdegården som samlingsplats. Helgelseförbundet och Örebro Missionen gick samman år 1997 och är nu Evangeliska frikyrkan som vi tillhör. Vi är tacksamma för besök från vårt samfund och olika gemenskaper som Betel Haparanda, Frälsningsarmen, Ljus i Öster och L.P. Besöken sporrar oss till fortsatt evangelisation. Bibelstudier har varit viktiga då vi är en bibelstudiegrupp som samlas i hemmen från flera byar. Musik och sång till Jesu ära betyder mycket i alla våra samlingar

Missionen har vi haft som en hjärtesak med kontakter i flera länder. Så har vi en missionär från Kukkola Barbro Emilsson. som med familj varit i Thailand. De har i sommar återkommit till Sverige. Rolf Bäckström och Per-Ola Eklund har också gått ut som vittnen från Lapträsk Rolf också en tid som Missionär i Tanzania.

På Muhange Barnhem i Tanzania har vi haft Fadderbarn sen dess begynnelse i början av 70 talet. Bröd till Bröder numera.

"Ge för livet" är vi med och ger till barn och Mödravård både i Tanzania och i Dackas slumområde i Bangladesh.

Så får vi se framåt med bibelordet. Jesus Kristus är densamme i går, i dag så och i evighet.

Bön. Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når.