

Eskilstuna på Kyndelsmässodagen, Herrens frambärande i Templet,
den 2 februari 2021
(Coronabrev Nr. 12)



Kära vänner,

nu har vi levt snart ett år med den konstiga Coronasituationen som trots så kallade vacciner inte verkar kunna lämna oss snart. För att inte deppa och stelna inför den rädsla som massmedia befrämjar med sina ständiga katastrofmeddelanden är det viktigt för oss att höja våra blickar upp till Vår käre Frälsare Jesus Kristus som håller oss och världen i sina goda omsorgsfulla och läkande händer.

Kyndelsmässodagen har alltid varit en av mina favorithögtider och jag ser mycket fram emot att ikväll kunna fira den och även viga de ljus som sen bifogas denna försändelse. Kyndelsmässodagen är en stor ljuspunkt i den annars så mörka vintern: den avslutar jultiden och lyser samtidigt upp vår livsväg fram till påsken och vår egen uppståndelse. Vår Herre Jesus Kristus är världens ljus som lyser upp mörkret av vår mänskliga tillvaro. Kyndelsmässodagen är speciellt de äldre människornas personliga festdag som blir representerade av den gamle profeten Simeon och den gamla änkan Hanna som igenkänner i Jesusbarnet Världens Frälsare.

Ni kära vänner som sitter hemma i Coronakarantän och hindras att komma till kyrkan som Simeon och Hanna: var inte ledsna! Jesus Kristus är så nära er varenda gång ni anropar Hans heliga namn, när ni ber rosenkransen, när ni uttalar den andliga kommunionens ord. De av er som vågar kan gärna ringa mig och be om besök med den heliga kommunionen. Jag har fortfarande, visserligen totalt

oförtjänad, varit förskonad från Corona och kan därför gärna komma om ni vill.

De vigda ljusen som jag bifogar kan ni tända då och då när ni känner att ni behöver särskild Guds heliga närvaro och beskydd.

Vi vill alla själv försöka att sprida ljus i vår omgivning genom ett vänligt ord, genom ett tappert leende och en åtminstone andlig omfamning av de människor som behöver vår uppmuntran och vårt stöd.

Jag bifogar förutom de vigda ljusen även min ”Solariumspredikan” som jag håller ikväll och texten av dagens evangelium.

Jag hälsar er alla hjärtligen!

Tillgivne

Fdr. Michael, kyrkoherde med Serafimsystrarna Veronika, Krystyna och Slawomila.

P.S. Ljussymboliken fascinerar mig sedan barnsben, kanske därför att min familj ägde över 100 år ett hotell med det vackra namnet ”Sonne” som betyder ”Solen”, och en gyllene sol log emot besökaren från hotellets fassad. Tyvärr eller Gud ske lov har vi sålt Hotell Sonne 2016 (annars skulle min bror ha gått bankrutt under Coronakrisen), men solen från mitt älskade barndomshem kommer alltid att skina i mitt hjärta.

Nedanför ser ni en bild av Hotell Sonne i Hindelang i Bayern:

