

Fdr. Otto Michael Schneider
Heliga Korsets Katolska Församling
Djurgårdsvägen 32, 633 50 Eskilstuna
Tel: 016-14 16 66

Eskilstuna på Trettondagen, Epifania, Herrens Uppenbarelse
den 6 januari 2021
(Coronabrev Nr.11)



Kära vänner,
nu har vi firat en annorlunda Jul som vi inte ens hade kunnat föreställa oss tidigare, men jag hoppas att ni alla mår bra efter omständigheterna och har kunnat glädja er över vår Herre Jesu Kristi födelse. Idag firar vi Hans Uppenbarelse som Sann Gud av Sann Gud och världens frälsare: De tre vise männen eller tre heliga konungar kommer med sina gåvor till krubban, guld, rökelse och myrra. Vi vill ansluta oss till deras hyllning och lägga fram vid krubban vårt livs votivgåvor: vårt guld som står för våra goda gärningar, vår rökelse som står för vår bön och vår myrra som visar våra lidanden till Jesusbarnet. Denna dag har jag även välsignat de kända remsorna som ni kan anbringa vid era lägenhets- eller husdörrar och så ställa ert boende under Guds speciella beskydd under hela året 2021.

Bokstäverna på den vigda remsan betyder: **Christus Mansionem Benedicat** som betyder "Kristus må välsigna detta hus."

Bokstäverna representerar även de Tre vise männen som enligt traditionen hette Caspar, Melchior och Baltasar (deras relikier vördas i den stora Domkyrkan i Köln i Tyskland). Jag bifogar en välsignad remsa till detta utskick och hoppas att jag kan bereda er därmed en liten glädje. Jag bifogar även en meditation över Trettondagens festinnehåll.

De av er som är datorkunniga har kanske kunnat följa våra heliga mässor och rosenkransandakter på vår Facebooksida, men ni alla är alltid inneslutna i alla våra heliga mässor och mina och systrarnas förböner.

För tredje gången har jag nu försökt att ta ut lite semester och åka hem till mina bröder i Bayern som jag inte mera har sett sedan över ett år tillbaka. Jag ville bila ned och stanna där en vecka bara, men inte ens denna gång kommer resan att bli av: jag fick punktering på vår bil och reparationen tar på grund av helgerna lång tid och jag fick avboka hela semestern för tredje gången. Men det var skönt att drömma om den för ett par veckor.

Jag önskar er nu alla från hjärtat ett Gott Nytt År 2021.

Gör såsom Dag Hammarskjöld, den f.d. FN-generalsekreteraren skrev i sin dagbok: "**För det gångna året tack! För det nya året: Ja!**" Hur än allting kommer att bli, så vet vi att Gud är med oss och håller allting i sina goda händer, även det som vi inte förstår eller det som vi helst skulle vilja slippa. Därför skriver vi över året 2021 tillsammans med Dag Hammarskjöld ett stort **Ja** eller ännu bättre tillsammans med Gudsmoder Maria ett stort **Fiat** som betyder "Ja, jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som Du har sagt."

Med hjärtliga hälsningar från er kyrkoherde och Serafimsystrarna.

Tillg. Fdr. Michael